



Hartelijk welkom bij de fysieke en/of [online viering](#) van onze wijkgemeente.

Pastores:

Ds. Jan van der Wolf
T 079 - 889 74 32
M 06 - 38 63 62 93
E jtvanderwolf@gmail.com
Beschikbaar: ma. t/m vr.

Ds. Els van der Wolf-Kox
T 079 - 889 74 32
M 06 - 38 63 62 92
E evanderwolfkox@gmail.com
Beschikbaar: ma., di., do. en vr.

Collectes kunt u overmaken op:
NL66 RABO 0373 7129 01
t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid
o.v.v. het collectiedoel

Redactie Nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief
kunt u aanleveren via de link:
pwzz.nl/nieuwsbrief

Voor de Nieuwsbrief van zondag
26 maart 2023 kopij **uiterlijk**
woensdag 22 maart voor
18.00 uur insturen.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet
digitaal, stuur dan een bericht naar
nieuwsbrief@pwzz.nl

Live of later de dienst meebeleven
doe je via het [YouTube kanaal](#) of
via de [Kerkomroep](#)

Rijden naar de Regenboog

Mensen die zondag naar de
Regenboog willen gaan maar daar
zelfstandig niet kunnen komen,
kunnen worden opgehaald.

Wilt u dit?

Bel dan even met Niesje van Dam,
M 06 - 17 73 46 53 of met Peter van
den Broek, **T 079 - 321 43 91**
en het wordt geregeld.



Bij de dienst

We vervolgen, samen met de kinde-
ren, onze zoektocht naar wie Jezus
is. In het Bijbelgedeelte (Johannes 6:
25-36 en 41-51) is er verwarring over
de identiteit van Jezus. 'Hoe kan hij
zeggen dat hij uit de hemel komt. We
weten toch wie zijn vader en moeder
zijn?' (vs. 42) Jezus beweert zelfs dat
hij het brood uit de hemel is en dat
als je daarvan eet nooit meer honger
zult hebben.

Wat is onze 'honger' ten diepste?
Velen van ons hebben diepweg een
onverzadigbaar verlangen naar ja,
naar wat eigenlijk? Hoe kan Jezus dit
verlangen vervullen?

Ds. Jan van der Wolf is de voor-
ganger.

Collecten

1e collecte Diaconie

2e collecte

Ontdekken in de kliederkerk

Kliederkerk is een missionaire vorm
van kerk-zijn. Samen met kinderen én
jongeren ontdekken, vieren en eten.
Met elkaar in het voetspoor van
Jezus leren gaan. In kliederkerk
ontdekken jong en oud op een
creatieve manier de betekenis van
bijbelverhalen. Het is een geweldige
manier om gezinnen en kinderen die
geen kerkelijke achtergrond hebben
aan te spreken. De Protestantse Kerk
ondersteunt kliederkerken zodat zij
kunnen groeien als vindplaats van
geloof, hoop en liefde.

Bij de liturgische schikking

De basis voor de schikking in de 40-
dagentijd is een eenvoudige witte
mand, de kleur voor reinheid. De
knoppen in de esdoornak gaan een
beetje open. De spiegel is wazig, we
zien het nog niet (1 Kor. 13:12).
We sluiten aan bij het project van de
Kindernevendienst 'Op zoek naar wie
Jezus is'.

Zondag 19 maart: 'Jezus zegt dat hij
het brood uit de hemel is. Als je
daarvan eet zul je nooit meer honger
hebben'. De bloemen zijn paars, kleur
van inkeer en bezinning. Van de
hemel komt het brood dat wij nodig
hebben.

Carla Baak en Irene de Geus

Inzamelen voedselbank

Er zijn al 6 volle dozen en een paar
tassen ingezameld en weggebracht.
U kunt nog 3 weken inleveren:
groente in pot of blik, vis en vruchten
in blik; olie (olijf-, zonnebloem-,
slaolie); pasta's + saus; rijst (1 kg) +
mix; beschuit; rijstwafels; ontbijtkoek;
soep; aardappelpuree; broodbeleg;
pindakaas, hagelslag, chocopasta;
pannenkoekenmix + stroop/suiker;
limonadesiroop; pakjes drinken voor
op school; rozijnen; noten; wasmiddel
(1-1,5 l), afwasmiddel, toiletpapier.



Palmpaasstokken **versieren voor** **kinderen**

We gaan dit jaar
weer Palmpaas-
stokken versieren!
Op zaterdagmiddag
1 april a.s. zijn alle
kinderen in de

basisschoolleeftijd met hun (groot)-
ouders van harte welkom om een
Palmpaasstok te komen versieren.
Plaats: De Oase, Kerkenbos 8,
Zoetermeer

Tijd: van 13:30 - 15:00 uur
Wil je meedoen, meld je dan even
aan via een mailtje aan:

E: trudy.sneller@icloud.com

Wie helpt

Een meneer uit de Floriadehof wil
elke week graag naar de kerk.
Hij moet dan gehaald worden en
in zijn rolstoel naar de Regenboog
gereden worden.

En na afloop natuurlijk weer terug.
Er zijn mensen nodig die dat bij
toerbeurt willen doen, liefst 1 x in
de 4 weken.

Graag uw opgave naar Peter van
den Broek,

T: 079 - 321 43 91 of

E: broekvd@kpnplanet.nl

Inloophuis

Op vrijdag 24 maart is de maande-
lijkse maaltijd. 'Wilt u hier aan
meedoen informeer dan bij Wil
Bettenhausen of er nog plaats is.
Heeft u nog nooit meegedaan maar
wil het wel een keer proberen bel dan
gerust eerst even op voor informatie.
M: 06 - 17 16 26 19.

Maaltijden en presentatie in de veertigdagentijd

Zowel in De Oase als in De Regenboog worden, in samenwerking met de R-K parochie, maaltijden georganiseerd.

In De Oase: sobere maaltijden (soep en brood), om 17.30 uur, op dinsdag 21 maart en dinsdag 4 april.

Graag soepkom en lepel meenemen. Op 21 maart neemt Debora Molenaar deel aan de maaltijd. Zij zal aansluitend een presentatie geven over haar tijd op Lesbos en Samos.

Opgeven bij Ria van Dam, tot de maandag tevoren 18.00 uur.

M: 06 - 49 85 45 26 of via

E: mtderuiter48@gmail.com

Op de andere dinsdagen is er de gebruikelijke afhaal-Klaver-4 maaltijd. De opbrengst in de 40-dagentijd is bestemd voor de Moldavië-projecten van Kerk in Actie.

In De Regenboog: eenvoudige maaltijd om 18.00 uur, gevolgd door een korte vesper, op woensdag 29 maart.

Opgeven bij Tineke Blankespoor,

T: 079 - 321 21 64 of

E: tinekeblankespoor@gmail.com

De opbrengst is bestemd voor de Moldavië-projecten van Kerk in Actie en voor de stichting Oosterfaantje.

Wie helpt ons een keer met Kliederkerk?

Op zaterdag 1 april (geen grap!) is er weer Kliederkerk in De Oase van 15.30-17.30 uur.

Kliederkerk is: ontdekken, vieren en samen eten. Omdat één van onze vaste teamleden niet kan komen, zoeken we een helper. Iemand die het leuk vindt om met kinderen op te trekken. Een beetje knutsel-skills, dat zou mooi zijn.

Maar als je meer houdt van spelen of gezellig kletsen, zijn we ook blij met je.

Info en aanmelding: Gerda Vooijs

M: 06 - 21 83 82 57

of ds. Els van der Wolf.

Creagroep Violet

Onlangs konden wij een donatie doen van € 250,00 voor Stichting Inlia (voor noodhulp aan vluchtelingen). Wij danken onze deelnemers voor hun inzet, degenen die ons materialen schenken en de kopers. Daardoor konden we weer een mooi bedrag schenken.

De volgende maandagen waarop wij bij elkaar komen zijn op 27 maart en 24 april van 10.00-12.00 uur in De Regenboog. Wees welkom!

Info bij Irene **M:** 06 - 30 48 55 82.

Kruismeditaties

Op maandag 20 maart kun je weer mediteren bij een kruiswoord van Jezus.

In De Oase van 9.30-10.00 uur, kerkzaal open vanaf 9.15 uur.

In De Regenboog van 19.30-20.00 uur, kerkzaal open vanaf 19.15 uur.

Welkom! Ook als je hiermee geen ervaring hebt. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar in de samenhang schuilt de kracht.

Data: 20 maart, 27 maart, 3 april.

Info en leiding: ds. Els van der Wolf.

5G - Dinsdagavond 21 maart over betekenis van het kruis

'5G' staat voor 'Gespreksgroep voor Goede Gesprekken over God en Geloof.' Het accent ligt daarbij op de jongere generaties (45 min). Er is stevige info, maar uiteraard ook gesprek.

We komen op 21 maart bij elkaar (20.00-21.30 uur; De Regenboog).

Dit keer gaat het over betekenis van het kruis.

Nieuwsgierig? Doe (een keer) mee!

Ds. Jan en Els van der Wolf

begeleiden deze groep samen.

Je kunt je aanmelden bij ds. Els

E: evanderwolfkox@gmail.com of

M: 06 - 38 63 62 92 ook Whatsapp.

Muzikale avond zeer geslaagd!

Vorige week zaterdag 11 maart zijn veel mensen getuige geweest van de bijzonder geslaagde muzikale avond in de Regenboog. Een speciale avond omdat we de 'grandpiano' weer officieel in gebruik namen. Dank aan al onze muzikanten die deze avond hun talenten hebben laten zien en horen!

De reacties na afloop waren unaniem: dit moeten we vaker doen!

Naast ingebruikname werd er natuurlijk ook een bijdrage in de renovatiekosten gevraagd.

Deze avond heeft tot nu toe in ieder geval het mooie bedrag van 1140 euro opgeleverd. A.s. zondag zal het eindbedrag mondeling worden afgekondigd.

Mocht u nog een bijdrage willen doen, waar we natuurlijk superblij mee zijn, dan kan dat worden gestort op NL91 INGB 0007 2299 26 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer-Zuid. Onder vermelding van renovatie pianovleugel Regenboog".

Gerard Baak.

Blijven we na de dienst koffie drinken?

Het aantal mensen van het koffieteam is in het afgelopen jaar aanzienlijk teruggelopen. Het streven is dat iedereen om de twee maanden dienst doet. Daarom zoeken we minstens zes dames of heren die bereid zijn om ons team te komen versterken.

Anders kan het gebeuren dat er op sommige zondagen geen koffie meer is na de dienst. Dus: Wilt u koffie drinken na de dienst? Kom ons dan helpen. U kunt zich aanmelden bij: Eveline van Velzen

M: 06 - 12 42 68 00.

Koffiemiddag

Op woensdagmiddag organiseren wij om de week een koffie/thee middag in het Centrum. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 maart en de daarop volgende 12 april (5 april is de verjaardag middag).

Iedereen van harte welkom, aanvang 14.30 uur, einde rond 16.00 uur.

U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op met:

Janny de Zeeuw **M:** 06 - 51 41 45 69

Marga Schipper **M:** 06 - 47 59 42 69

of Marijke Vis **M:** 06 - 22 48 74 66

of **T:** 079 - 361 54 64.

Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken.

Herberg "Schuif maar aan"

In januari zijn we weer gestart met de gezamenlijke maaltijden bij gemeenteleden thuis. Verschillende huizen in de wijk zetten hun deur open om gasten te ontvangen. Het doel is om als 'Wij van Zuid' met elkaar kennis te maken bij een gezellige lunch of diner. De ervaring is dat dit mooie ontmoetingen oplevert.

De herbergiers bereiden een maaltijd op een door hen gekozen dag.

Omdat dit thuis plaatsvindt is er een maximum aantal gasten.

De data in de komende maand zijn: vrijdagavond 17 maart en donderdagavond 23 maart.

Wilt u ook als herbergier een maaltijd verzorgen? Of wilt u zich als gast aanmelden?

Voor meer informatie kunt u na de dienst terecht bij de herbergiers in de hal. Een vrijwillige bijdrage is welkom voor de renovatie van de vleugel in de kerkzaal.

Info: Janny Vinke,

M: 06 - 19 49 59 27

E: mailto:vinkejanny@gmail.com

De app

Wij van Zuid –

een instrument om de binding te versterken

In deze nieuwsbrief lichten we een stukje van de sluier op van de app Wij van Zuid.

Een projectgroep, bestaande uit 10 enthousiaste mensen (zie de foto van 8 medewerkers - Jeroen van Smeden en



Petra Vossegat konden er niet bij zijn) bereidt de invoering van de app voor. Je kunt vanaf nu voor al je vragen over de app bij hen terecht. Wat is de app Wij van Zuid? De app Wij van Zuid is een eigen app voor onze gemeenschap. Je kunt met de hele gemeenschap communiceren of met bepaalde groepen waaraan je zelf deelneemt. Denk aan de diverse werkgroepen en activiteiten binnen onze wijkgemeente. Je kunt zelf groepen aanmaken. Je kunt wel of niet aanhaken als gemeentelid bij bijvoorbeeld 'wel en wee'.

Waarom de app Wij van Zuid? Alles wat we belangrijk vinden, staat op onze smartphone of tablet. De kerk hoort daar ook bij. Het is toch bijzonder dat je voor je sportclubje, je koor, je familie, je vrienden en je gespreksgroep een app hebt, maar dat de kerk, die een belangrijke rol in je leven speelt, totaal afwezig is op je telefoon/tablet.

De ervaringen in Noord (Ichthuskerk) en de Oosterkerk zijn positief. Beide kerken hebben zo'n 250 leden geregistreerd op hun app. Er zijn al 600 kerken in Nederland die gebruik maken van een kerkapp.

Wie bereik je met de app Wij van Zuid? De binding binnen de actieve gemeenschap wordt versterkt middels het gebruik van de app. De belangrijkste gegevens (foto, e-mailadres en telefoon) van de gemeenteleden komen erin. Je kunt elkaar gemakkelijk en snel vinden. Verslagen van werkgroepen, preken etc. kun je erop vinden. Groepen waarin je actief bent, zoals koren, muziek en gespreksgroepen kunnen worden opgenomen in de app Wij van Zuid. In statistieken zie je dat ouderen heel actief zijn in het gebruik van smartphone en/of tablet.

In de volgende nieuwsbrief meer over de mogelijkheden van de app. Jessica Monker, Jan Blankespoor en Sofie van der Linden (projectleiding)

Donderdag 30 maart: (Geen) blad voor de mond

Gespreksbijeenkomsten op donderdagavonden met als uitgangspunt een of meer artikelen uit de krant (het maakt niet uit welke), bij voorkeur van de voorafgaande twee weken. Iedere deelnemer stuurt vooraf, uiterlijk twee dagen voor de betreffende donderdagavond, een scan of kopie van een of meer artikelen aan de beide organisatoren (zie hieronder), die vervolgens een keuze daaruit maken en een avondprogramma zullen opstellen. Vervolgens wordt elke aangemelde deelnemer uiterlijk één dag van tevoren geïnformeerd over het programma (inclusief de benodigde scans) van de betreffende avond. Donderdag 30 maart Aanvang 20.00 uur. Plaats: De Regenboog. Organisatoren: Ton Verheijke E: ton.verheijke@live.nl en Jan Blankespoor E: jhblankespoor@casema.nl

Alpe d'HuZes boekenmarkt

De mooiste boeken, Voor de Alpe d'HuZes, waar onze kerkganger Anton Bood, op 1 juni a.s. weer aan gaat meedoen, organiseert hij op zaterdag 25 maart een boekenmarkt en een kleine crea markt. Dit gebeurt van 10.00 tot 15.00 uur in de Oase, Kerkenbos 6, alle boeken kunt u kopen voor twee euro per kilo. Hopelijk bent u in de gelegenheid om deze boekenmarkt te bezoeken en uw slag te slaan, tegelijkertijd kunt u alvast kaartjes kopen voor het benefiet concert op 20 mei. Dit concert, ook in de Oase, van het Zoetermeerse Musical Koor begint om 20.00 uur en de deuren zijn open vanaf 19.30 uur en een kaartje kost € 7,50 p.p. Ook op zondag 19 maart kunt u in de hal kaartjes kopen bij Anton voor het benefiet concert. Dus hopelijk tot ziens op 25 maart en/of 20 mei Anton Bood.

Wij van Zuid

Bloemengroet

Het De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mw. Lies Kooij, zij woont in een verpleeghuis in Delft. Het tweede boekje gaat eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Margriet van Strijen-van Nes.

Meeleven

Mw. Tiny van Milligen, is weer thuisgekomen uit het zorgpension.

Bericht van overlijden

Op 4 maart 2023 is ons gemeentelid de heer Leonardus Cornelis Adrianus (Leen) Hoogduin overleden. Hij is 92 jaar geworden. Dhr. Hoogduin was weduwnaar van mevr. Nel Hoogduin-Salie. Hij woonde nog maar kort in verpleeghuis Nebo in Den Haag. Daarvoor woonde hij op het Donkergroen. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie van dhr. Hoogduin en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Bericht van overlijden

Op 7 maart 2023 is overleden ons gemeentelid de heer Arie Hendrik Wouter van de Water. Hij is 87 jaar geworden. Hij woonde aan de Valenberg en was al jaren weduwnaar. Wij wensen de familie van dhr. Van de Water en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Verjaardagen

Dhr. J. van 't Hoff wordt op 19 maart 87 jaar
Mevr. M. van Die-de Boer wordt op 21 maart 87 jaar
Dhr. H. van Ginhoven wordt op 22 maart 89 jaar
Mevr. E.M.W. van der Nolk van Gogh-van der Wagt wordt op 22 maart 94 jaar
Dhr. J. Koppenol wordt op 23 maart 80 jaar
Mevr. B.A. Veldkamp-Veldman wordt op 25 maart 89 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!

Orde van dienst zondag 19 maart 2023

Bijzonderheden:

4e zondag in de 40-dagentijd.

Liturgische kleur: Roze

Voorganger: Ds. Jan van der Wolf

Ouderling: Sofie van der Linden

Diaken: Monique Schrijver

Organist: Frank van de Belt

Lector: Suzanne Granneman

Kindernevendienst:

Jeroen van Smeden

Kinderoppas: Hilde Maassen

Koster: Maarten van Elzelingen

1^{ste} Collecte: Diaconie

2^{de} Collecte: Kliederkerk

Beamer: Willem van Lonkhuyzen

Live Stream: Eveline van Velzen

Koffieschenkers: Inge Reinking
en Eveline van Velzen

Welkom

♪ Lied 23c

'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij'
(staande)

Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a: en nooit loslaat wat zijn hand begon.

v: Genade en vrede zij u

van God de Vader

en van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.

a: Amen

Als gebed om ontferming luisterlied
'Maak ons hart onrustig'*

<https://www.youtube.com/watch?v=m0zC6iTC0lU>

(Roald Schaap, Liesbeth Goedbloed;
Schrijvers voor gerechtigheid)

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.

Verlossende woorden

♪ Lied 534

'Hij die de blinden weer liet zien'

Gebed om de Geest

Moment met de kinderen

♪ Projectlied 'Wie zeg jij dat ik ben?'
projectlied veertigdagentijd

couplet

Wie zeg jij dat Ik ben,
Een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
Die echte vrede geeft?

Wie zeg jij dat Ik ben,
Hoor je wat Ik zeg?
In de naam van mijn Vader,
Wijs Ik jou de weg.

bridge

Veertig dagen vragen,
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?

refrein

U bent de levende Heer,
Sterker dan de wind,
Vergeeft onze zonden,
En roept ieder kind.
Het levende brood,
Genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
Staat altijd om ons heen.

Lezing: Johannes 6: 25-36 en 41-51

♪ Lied 653: 2 en 3

'U kennen uit en tot U leven'

Verkondiging

♪ Jezus Christ, bread of life (Taizé)
(3 maal)

Jezus Christ, bread of life,
those who come to you
will not hunger.
Jezus Christ, Risen Lord
those who trust in you
will not thirst.

Kollekte

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed
en Onze Vader**

Kinderen komen terug

♪ Lied 1005: 1, 3 en 5

'Zoekend naar licht' (staande)

Wegzending

vg: Kijk, je handen:

Zacht en vol kracht –

allen: Gods gave aan de wereld.

vg: Kijk, je voeten,

stilstaand. Steeds op weg –

allen: Gods gave aan de wereld.

vg: Kijk, je hart,

vol vuur, vol liefde –

allen: Gods gave aan de wereld.

vg: Kijk, het kruis,

Gods Zoon, heil voor mensen –

allen: Gods gave aan de wereld.

vg: Gods wereld is dit –

allen: Hier leven we voor God een
leven lang.

Zegen

vg: Ontvang de zegen van God:
De genade van onze Heer
Jezus Christus
de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de
Heilige Geest
is met u allen:

allen: ♪ Amen

(ordinarium Zoetermeer Zuid)